

« De zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods hand en geen kwelling zal hen raken ».
(Boek van de Wijsheid)



LATEN WIJ BIDDEN VOOR

de Heer

Omer - Jozef D A N E E L S

echtgenoot van Mevrouw

LEONIE ROKEGEM,

geboren te Sint-Maria-Lierde op 19 maart 1896 en godvruchtig overleden in het Stedelijk Ziekenhuis te Geraardsbergen op 12 april 1972, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder 1914-1918 — Vuurkruiser.

Telkens wanneer de Kerk iemand uit haar gemeenschap ten grave draagt, viert zij het Paasmysterie van Kristus. Elke gelovige is immers door zijn doopsel verbonden met Kristus' dood, verrijzenis en verheerlijking.

Ons Paasmysterie wordt hier, en nu aan Omer voltrokken.

In de begrafenisliturgie bidt de Kerk dat de overledene van de dood mag overgaan naar het eeuwig leven.

Dierbare echtgenote, samen waren wij lange jaren gelukkig. Ik dank U van ganser harte voor uw goede en geduldige zorgen. Ik weet dat uw gebeden mij alle dagen zullen vergezellen.

Beste kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, aan U ook mijn dank voor uw hulp en genegenheid. Dit is mijn uitvaartslied :
« Ten paradijze geleiden mij de engelen. Dat

bij mijn aankomst mij begroeten mogen : de martelaren. Zij geleiden mij naar het hemelse Vaderland ».

« Heer Jezus, Gij hebt ons hoop gegeven op een leven zonder einde.
Sta ons bij en help ons om voor elkaar een steun en troost te zijn ».

De families DANEELS, ROKEGEM,
TORTELBOOM, REYGAERT,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel