

Heer, Uw heilige Wil geschiede.



## BID VOOR DE ZIELERUST

van de Heer

### RICHARD DANEELS

weduwnaar van Mevrouw

### JULIANA VAN DE VELDE

geboren te Deftinge op 6 juni 1884 en godvruchtig overleden te Schendelbeke op 14 januari 1966, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

**Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen.  
Oud beheerder van de Verenigde Dendermelkerijen.**

O. L. Heer heeft vaders gebed verhoord: Hij heeft hem verlost van zijn pijnlijk lijden om hem, na zijn volbrachte taak, het hemels geluk te laten genieten.

Vader is steeds een diep gelovig, eenvoudig, wijs en zeer oprecht man geweest, vol zorg voor vrouw en kinderen voor wie hij alles veil had.

Hij was terecht fier op zijn bedrijf, stond altijd ten dienste van iedereen. Hoeveel mensen heeft hij niet bijgestaan met raad en daad. En die raad wist hij zo gul te geven dat de welgemoedheid ervan evenveel deugd deed als de daad zelf. "Wat gij aan de minsten der mijnen gedaan hebt, hebt ge aan Mijzelf gedaan." Die woorden van Christus is Vader steeds indachtig geweest: Ontelbare mensen heeft hij in stille naastenliefde gesteund: arbeid, goede werken en bidden waren voor hem levensgewoonten. Dat is het ook wat hij zijn kinderen heeft ingeprint.

Heer, wij danken U ons zulk een Vader gegeven te hebben; zijn voorbeeldig leven zullen wij in ons hart blijven bewaren.

Dierbare kinderen, ik dank u voor uw grote liefde uw onvermoeibare zorgen; niets is u ooit te lastig geweest; altijd zijt gij mij zón, mijn levensvreugde geweest, vooral in mijn lijdensweg. De goede God zal het u vergelden. Met moeder blijf ik van uit de hemel over u waken.

Beste kleinkinderen, mijn familie en vrienden u allen dank ik ook voor uw zovele blijken van genegenheid. Wees mij nu indachtig in uw gebeden.

Goede Moeder Maria, die ik zo bemind heb, breng mij nu in de hemel bij Jezus.



De familiën

DANEELS, VAN DE VELDE,  
MOREELS, MERTENS,

danken zeer hartelijk voor  
uw christelijke deelneming.

---

Drukk. De Vos