

Hij die Christus Jezus van de dood heeft doen opstaan, zal ook uw sterfelijk lichaam levend maken door de kracht van zijn Geest.

(Rom. 8,11)



GEDACHTENIS AAN MEVROUW

Suzanne DANEELS

echtgenote van de Heer
Gaston LEROY

Zij werd geboren op 24 augustus 1924 te Sint-Maria-Lierde en is er gestorven op 10 december 1970.

De sacramenten der zieken werden haar in volle bewustzijn toegediend.

Lid van de Bond van het H. Hart en van de Boerinnengilde.

Het leven is een strijd, een strijd tegen alles wat ons minder mens maakt, tegen alles wat ons dichter bij de dood brengt.

Een gevecht dat eigenlijk duurt van onze geboorte af en dat het gezegde bevestigt : midden in het leven ervaren wij de dood.

Maar de tweestrijd, waaruit het leven overwinnend te voorschijn komt is even wezenlijk. Wanneer ook daarvan het besef niet in ons leefde, zouden wij gedurende ons gehele leven de strijd tegen de dood niet kunnen opnemen.

De strijd tegen de dood heeft Suzanne de laatste jaren van haar leven heldhaftig gestreden. Door haar moed trok zij de aandacht van haar omgeving ; tot het laatste ogenblik heeft ze zich vastgeklampt aan het leven. Haar levenshouding wees op een echte adventsgezindheid : een mens, die uitkijkt en hoopt op een betere toekomst, maar ondertussen al zijn krachten inzet om deze toekomst naderbij te brengen.

Lieve echtgenoot, nooit zal iemand beseffen met welke liefde en toewijding jij mij verzorgd

hebt in mijn laatste levensdagen. Ik kon je niet meer missen ; jouw aanwezigheid heeft mijn lijden draaglijker gemaakt. Ik weet het, het was moeilijk, maar niets was jou teveel als het om mij ging. Ik dank jou voor je goede zorgen, je geduld, je zachtmoedigheid.

Beste zuster Simonne, jou wil ik danken voor alles wat je gedaan hebt om de zorgen van ons gezin te verlichten en bijzonder voor je bereidheid mijn moederzorgen op je schouders te nemen.

Al mijn familieleden wil ik danken voor de hulp en de troost die ik mocht ondervinden.

Lieve kinderen, het afscheid kwam voor ons te vroeg ; ik had nog zoveel voor jullie willen zijn ! Wees nu de troost voor jullie vader. Zoek bij hem de veiligheid en de geborgenheid dat levensnoodzakelijk is voor elk jong leven ; bewandel het goede pad en zoek eervol een weg door het leven, van bij de Heer verlies ik jullie ook niet uit het oog.

Lieve echtgenote en moeder, wij willen je levensbeeld in ons blijven dragen, niet als een blijvende smart maar als een teken dat verwijst naar je levensmoed en ons helpt iedere tegenslag edelmoedig te dragen.

Suzanne, wij, je familieleden en kennissen, wij zullen je lach, je opgeruimdheid en je scherts missen. Wij denken met weemoed aan die vele blijde uren, die jij ons geschonken hebt.

Wij bidden nu voor jou opdat je de eeuwige vreugde moogt erven.

Danken U voor de blijken van deelname en Uw gebeden ;
De families DANEELS, LEROY, DE LANGE en
VAN DEN BOSSCHE,

L. Surdiacourt, St.-Maria-Lierde