

Heer, Uw wil geschiede...



Bid voor de ziel

van Mevrouw

Clara-Amandine, DANNEELS

Weduwe van Mijnheer

Remi Van Der Zwalm

geboren te Erwetegem, de 24 oktober 1899 en
godvruchtig overleden te St Goriks-Oudenhove,

de 21 oktober 1967,

begenadigd met de H. Sacramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

" Ik ben de Verrijzenis en het Leven; wie in mij
gelooft ook al is hij gestorven, zal niet sterven in
eeuwigheid. (Joh.)

Zachtjes is de duurzame overledene in de Heer
ontslapen om te ontwaken in de eeuwigheid.

Zij was een sterke vrouw die zorgzaam en on-
vermoeibaar haar ganse leven in dienst heeft gesteld
van haar gezin. Daarom was haar aards bestaan
dat als ongemerkt voorbij gegaan is aan de ogen
van de mensen, schoon en verdienstelijk in de
ogen van de God en heeft zij een zalig en vredig
afsterven verdiend.

Dierbare kinderen en kleinkinderen hebt dank
voor uw genegenheid en zorg die ik van u in mijn

oude dag mocht ondervinden. Vergeet mij niet;
blijft trouw aan 't voorbeeld dat ik u gaf. Blijft
trouw aan God de Heer en steunt op Hem.
Vergeet mij niet in uw gebeden want hoe ook
gescheiden van mekaar, door ons gebeden de uwe
op aarde en de mijne in de hemel blijven wij met
mekaar verbonden en verenigd.

Mijn Jezus barmhartigheid!



Uw gebed was een zoete lufenis voor onze
dierbare overledene, uw deelname een troost
voor :

De Families DANNEELS, VAN DER ZWALMEN,
GABRIELS en PANNEKOEKE.

Uitg. G. Van Der Stichele St Goriks-Oudenhove