

„Vader, geef ons heden het brood  
van hoop en betrouwen,  
uw brood van troost vooral en sterkte.  
Wil het ons niet onthouden”.



En geef het brood  
van uw blijvende liefde aan

MEVROUW

## **Maria DANNEELS**

**weduwe van de heer Jozef DE STEUR**

geboren te Nevele op 6 mei 1909,  
en ter here gegaan te Drongen  
op 24 februari 1985.

*Lid van de Christelijke Bond  
der Gepensioneerden van Drongen*

„Moeder Steur” is naar huis.  
Vader heeft naar haar gevraagd.  
Ze is zo onverwachts gegaan.  
Een kralenkrans,  
die ze net nog in de hand had,  
heeft ze achtergelaten.  
Ze heeft nog voorzichtig  
de deur achter zich gesloten,  
want ze wil niet dat haar kinderen  
de tocht van de winterkou vangen.  
Nu is ze uit het zicht van onze ogen,  
maar ze laat zoveel warmte achter.

Is zij het niet die ons had samengebracht ?  
Wees niet droef, zegt ze,  
bij jouw en onze Vader is het goed.  
Ik denk aan jullie allemaal  
en vergeet niet af en toe  
eens samen te komen  
alsof ik nog bij jullie was.  
Moeder Steur is weg gegaan ;  
ze wilde niet oud zijn  
voor haar kinderen en kleinkinderen.  
Vader in de hemel,  
vandaag dragen we moeder  
naar het graf : één gebaar waarin wij haar  
aan U geven als een kostbare parel  
die wij niet verliezen willen.  
Neem haar aan en bewaar haar voor ons  
voor altijd.  
Amen.

*De kinderen, kleinkinderen en de  
families DANNEELS en DE STEUR,*

*danken U van harte  
voor de steun van uw gebed*

---

*Begr. E. CISPA, Oude-Abdijstraat 42, Drongen*

*Tel. 26 68 09 - 23 22 81*

*Drukk. E. LIBBRECHT - Drongen*