

†
TOT ZALIGE GEDACHTENIS AAN
DE HEER

Remi DARRAGAS

echtgenoot van Mevrouw

Martha VERSMESSEN

geboren te Mater op 31 mei 1899 en er
onverwachts ontslapen op 15 februari 1984,
gezalfd in nood.

Lid van de Confrerie van de H. Amelberga.

Sterk gelijk een boom die lang weerstaat
aan weer en wind, doch langs zijn wortels
stilaan ondermijnd werd door de ouder-
dom, zo werd de stoere gestalte van Remi
in de wortel aangetast tot hij ineens wan-
kelde en begaf. Hij heeft de zware verant-
woordelijkheid gedragen voor de degelijke
opvoeding van zijn gezin, waarin hij aan de
zijde van zijn echtgenote schone, gelukkige
dagen heeft gekend. Maar het waren vaak
ook harde dagen, toen het werk in de
vreemde hem wekenlang van zijn gezin
scheidde. Gelukkige dagen waren het ook
toen hij mocht neerzien op de vruchten
van zijn arbeid, een welverdiende rust
mocht genieten en hij samen met zijn
echtgenote de liefde en genegenheid van
zijn kinderen en kleinkinderen blijvend
mocht ervaren.

Mijn goede echtgenote, heb dank voor de
zegen die gij voor mij geweest zijt. Ver-

troost u in de gedachtenis aan onze jaren-
lange echtverbintenis en put sterkte in uw
gebeden voor mijn zielerust.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkind, ik dank u voor al wat gij voor
mij gedaan hebt. Gij waart de zon die de
donkere momenten van mijn leven verlicht
hebt. Ik was fier op uw christelijk-sociale
inzet in het verenigingsleven. Moge de
band waarmee wij ons verbonden voelden,
voortaan voor moeder een steun zijn in
haar eenzame dagen.

Dierbare zuster en familie, kennissen en
vrienden, uw gebed blijve in u mijn ge-
dachtenis levendig houden.

Mw Martha Versmessen, zijn echtgenote ;

Etienne Darragas-Clepkens en kinderen,

Arsene Darragas,

Adrien Darragas-De Winter,

Felicien Darragas-Goedefroit, kinderen en
kleinkind,

Norbert Darragas-Battiau en kinderen,

zijn kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkind,

De families DARRAGAS - VERSMESSEN en
DE BOCK - VANDER HAEGHEN,

danken U om uw medevoelen en uw gebeden.

Namis : zaterdag 25 februari te 7.30 uur
in het Klooster.

Drukk. Van Herzele - Oudenaarde