



Aanvaard, Heer ons gebed opdat in het hemels Vaderhuis moge opgenomen worden uw trouwe dienares

MEVROUW

Anna Helena DAS

weduwe van de heer

Johannes Henricus SCHOOFS

Lid van de bond van het H. Hart en andere godvruchtige genootschappen

Geboren te Weert op 6 december 1875 en naar het vaderhuis teruggekeerd in het ziekenhuis te Bree op 14 februari 1971, gesterkt door het sacrament der zieken en de pauselijke zegen.

Het heengaan van degene die men lief heeft, komt altijd te vroeg, ook al heeft hij reeds de erekroon van de hoge ouderdom verworven.

De dierbare overledene was een godvrezend diepgelovige vrouw. Als moeder van een kroostrijk gezin, heeft zij haar echtgenoot steeds ter zijde gestaan om samen met hem met raad en daad de zorgen en lasten van het dagelijks leven te delen.

Alleen maar bedacht op het welzijn en geluk van haar kinderen, was zij in al haar eenvoud en bescheidenheid, met haar zacht-aardig, maar toch sterk karakter en door haar nooit rustende werkzaamheid, meer nog dan door wijze woorden en wenken, een spiegelbeeld voor haar eigen deugzaam leven.

Hoe pijnlijk we haar ook zullen missen, toch wordt onze weemoedige stemming ook door dankbare gevoelens overheerst.

Wij danken U, hemelse vader, voor dit onvergetelijk voorbeeld van kristelijk, schoon-menselijk moederschap.

Wij danken U om het geluk dat ons ten deel is gevallen, haar zo lang in ons midden bewaard te hebben.

Wij danken U om de tijd en de kracht en ondernemingsgeest die Gij haar gegeven hebt, om haar gezin in eer en deugd uit te bouwen.

Moeder zal nu met vader van uit de hemel over haar kinderen en kleinkinderen waken.

Zij zal voor ons de onzichtbare aanwezige zijn en alzo de band blijven vormen rond onze schone familiegemeenschap.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, voor alles waarin ik te kort schoot beveel ik mij in uw aller gebeden aan.

Dank ook voor alles wat gij voor mij gedaan hebt gedurende mijn lang leven en bijzonder de laatste maanden van mijn ziek-zijn en verblijf in het ziekenhuis. Uw hulp en talloze bezoeken waren voor mij een troost en opbeuring.

God geve dat wij elkaar eenmaal weerzien om voor eeuwig verenigd te blijven.

Mijn Jezus, barmhartigheid.
Maria, Troosteres der bedroefde, bid voor ons.

De families Schoofs en Das
danken u voor uw medeleven en gebed.

Drukwr. M. Kenis, Koster. Beek