

Zij was een moeder, die verdient eeuwig te leven in de gedachtenis der goeden.

†

ZALIG AANDENKEN

van Mevrouw

## Alice - Hortensia DAUW

Echtgenote van Mijnheer

Adolf VAN DER STRAETEN

geboren te Ninove, de 1 april 1900 en  
godvruchtig overleden te Outer, de 13  
mei 1962. Voorzien van de HH.  
Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Zij heeft ons verlaten. Zij die onze vreugde en onze troost was. Het geheugen harer liefde, harer zorgen en bekommernissen voor ons geluk en welzijn doet ons bittere tranen storten. Doch, o Heer, wij onderwerpen ons aan uwe H. Wil. Zij was een kristene vrouw en bezorgd met de opvoeding harer kinderen. In haar geloof vond zij de sterkte om haar pijnlijke ziekte te dragen. De kwellingen harer kwaal hebben haar gezuiverd en de dood is haar komen verlossen uit haar lijden.

Dierbare Echtgenoot, zo gaarne was ik nog bij U gebleven. Samen zijn wij gelukkig geweest en het wel en het wee samen gedragen. Ik verlaat U nog te vroeg. Alles hebt gij gedaan om mij te behouden. Ik dank U er om. De zorgen die gij mij gegeven hebt, zal God

U vergelden. Ik weet dat ge moedig zult zijn in uw vender leven en voor mij zult bidden. Bij God is steun en troost te vinden. Ik bid voor U bij God.

Beminde Kinderen, gij weet hoe ik U liefhad en voor uw welzijn heb gezorgd. Ik weet dat gij U door het leven zult slaan als eerlijke kristenen. Moeder hebt gij veel bemind. Ik gaf U wijze raad en beveel U aan O.L. Heer. Mijn leven geef ik voor uw geluk. In Gods zegen is het geluk gelegen. Dank om uw genegenheid, vooral gij, Yvonne, die uit de Kongo zijt afgekomen om mij bij te staan. Bid voor mij, ik bid voor U.

Geliefde Kleinkinderen, Grootmoeder gaat naar de Hemel. Gij waart mij genegen. Bid voor mij. Blijf braaf en wees een troost voor uw ouders.

Beste Broeder, Zusters en Familie, mijn dood is een offer. Ik breng het ook voor uw zaligheid. Bid voor mij.

De 4 akten voor de overledene.

De Familïën :

VAN DER STRAETEN,  
DAUW,  
HELLEPUT,  
en VAN DEN HEULEN,

Danken voor de oprechte blijken van deelneming hen betoond bij de smartelijke rouw die hen treft.

Begrafenissen Herregodts, Ninove