

De ouderdom is de kroon der wijsheid, de brug die ten hemel voert.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

PETRUS DAUW

weduwnaar van Mevrouw

IRMA MONSEUR

geboren te Onkerzele de 11 Juni 1874 en godvruchtig
overleden te Geraardsbergen de 30 Mei 1954,
voorzien van de H. H. Sakramenten der Stervenden.

Zijn betrachting was nooit anderen te overbluffen of in het licht der schijnwerpers te gaan staan. Graag zal eenieder van hem getuigen, dat zijn leven 'n bestendig volgen van een stille, eerlijke weg is geweest.

Joviaal van karakter en gemoedelijk van omgang, kon elk het met hem best stellen en naarmate men de aflijvige beter kende, groeiden vriendschap en waardering.

Physisch schijnbaar tenger, ontbrak het hem niet aan taaheid en energie. Nooit is hij ziek geweest en pas enkele dagen terug kwam voor het eerst de dokter, verkondiger van een geen hoop meer latende diagnose. Bewust van 't geen wachtte, wetend dat de dood vlug naderde, bleef hij zelfzeker tot het laatst, putend in die gelaten sterkte, waarop slechts plichtgeruste mensen beroep kunnen doen. God zal hem lonen.

Bemide kinderen, kleinkinderen en verwanten hebt dank voor uw genegen liefde.

Blijft me gedenken in uw gedachte, in uw gebeden. De dag komt waarop we elkander terugzien om nimmer te scheiden.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 dagen afl.)



*De Families Dauw ;
Merckaert ;
Monseur ;
Willems ;*

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun dierbare afgestorvene,

DANKEN U.

Drukk. Pieraert, Geraardsbergen