

In de vrede van Christus
is van ons heengegaan



DE HEER

Victor DAUW

echtgenoot van MEVROUW

GERMAINE DAUW

geboren te Grimminge op 27 april 1902
en godvruchtig overleden in het Stedelijk
Ziekenhuis te Geraardsbergen
op 6 juli 1972,

gesterkt door de sacramenten der zieken
en de pauselijke zegen.

Meer dan zijn lichaam
zal ons zijn naam bijblijven,
die hij van mensen heeft ontvangen
en waarin hij gekend wordt
ook al is hij gestorven,
de naam die God geschreven heeft
in de palm van zijn hand.
Hoe pijnlijk ook, Heer,
de tijdelijke scheiding ons valt,
wij danken U voor de goedheid en de liefde,
die wij van hem mochten ondervinden.
Hij geloofde in de schoonheid van het leven
en de goedheid onder de mensen.
Hij geloofde dat morgen alles beter zou gaan...
Hij hield van zijn goede echtgenote, van zijn

lieve kinderen en kleinkinderen.
Hij hield van alle mensen.
Daarom geloven ook wij niet
dat alles wat hij voor velen heeft betekend
nu verloren en voorbij is.
Wij bidden U, Heer God,
dat hij, levend bij U
mag waken over ons,
dat hij onze voorspraak
ons gebed mag zijn bij U.

De families DAUW, DE BOECK,

DAUW, DE TAEYE.

danken U voor de blijken van deelneming
in rouw en gebed.

Uitg. Denis Heylebosch, Atembeke