

Het is heilzaam en zalig voor de overledenen te bidden.

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

JOZEF-OMER DAUWE

echtgenoot van Mevrouw

MARIE DE ROYE

geboren te St.-Maria-Oudenhove, op 24 oktober 1877.
en godvruchtig overleden te Nederbrakel,
op 25 april 1960.

Gesterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk

De Heer heeft hem geroepen tot een ouderdom waarop het leven niet veel meer kan verlengen. Reeds vele jaren was hij beproefd door ziekte, nochtans bleef hij opgeruimd en gans onderworpen aan de Goddelijke Voorzienigheid.

De laatste jaren kon hij zich niet meer ter kerk begeven, daarom ontving hij regelmatig de H. Kommunie thuis.

Beminde echtgenote en kinderen, hebt dank voor de lange jaren van toewijding en zorg waarmede U mij hebt omringd. Bidt tot God dat Hij mij barmhartig weze. Ons doel is de hemel, dat is ons eeuwige vaderland. Daarom geef alles de plaats dat hem toekomt; eerst de zorg voor onze ziel en dan al het andere. Mijn duurbaren, als blijk van wederliefde en dankbaarheid, gedenk mij in uw gebeden en HH Missen.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.



*De familiën DAUWE, DE ROYE
en DE MEYER,*

zijn zeer erkentelijk voor de bliken van
deelneming en danken U.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel Tel. 434.70