

Het afsterven van de Rechtvaardige is waarlijk niets anders dan de wisseling van het tijdelijke lijden met het eeuwig geluk.



BID VOOR DE ZIEL

van

MEVROUW

Octavie DAUWE

Weduwe van Mijnheer Victor VAN SCHEL
geboren te Galmaarden de 22 Mei 1873
en overleden te Goeferinge
de 31 December 1952, voorzien van
de HH. Sakramenten der Stervenden.

Een kristelijke moeder is de grootste weldaad, welke God aan de kinderen schenken kan.

Vlijt, zorg en toewijding waren haar bijzonderste kenmerken. Alles beoordeelde zij vanuit het standpunt harer kristelijke levensopvatting. Haar kinderen getuigen dat ze om wel te leven alleen moeders voorbeeld na te volgen hebben. Aan hen leerdet gij de bron kennen van zoveel wijsheid en levensinzicht: haar ononderbroken gebedsleven. O.-L.-Vrouw was haar toeverlaat, haar paternoster haar troost.

God heeft haar het lijden en de levensbeproevingen niet gespaard: ze wist dat het lijden loutert en de ziel hier op aarde gereed maakt voor de eeuwige zaligheid.

Mijn goede kinderen, ik dank u voor uw kinderlijke genegenheid. Ik ga nu naar Vader in de hemel... Blijft uw kristelijke ouders indachtig in uw gebeden en offers. Ik heb steeds uw welzijn betracht. Toont u dankbaar door uw eigen kristelijk leven. Wij verwachten u in de hemel.

Jezus, Maria, Jozef, weest mijn Redding.

De familiën DAUWE,

VAN DER POORTEN,

VAN SCHEL

en VAN HEGHE,

zeer gevoelig voor de bliken van deelneming, die u hen be-toond heb! in hun diepe rouw.

BEDANKEN.

Uitg. Engels Lieven, koster te Hemelveerdegem