

Geloofd zij Jesus Christus. Amen.

† BID VOOR DE ZIEL VAN  
**ALFONS DAUWERS**

Weduwnaar in eerste huwelijk van  
RENILDE VAN DEN ABBEELE  
en in tweede van  
MARIA VAN RAMPSELBERGH

Lid van den bond van het H. Hart  
en der confrerie der Geloovige Zielen.

*geboren te Delftinge den 1 Augustus 1859,  
aldaar godvruchtig overleden den 24 April 1943.  
versterkt door de HH. Sacramenten.*

Hij was een man vol geloof; godvreezend en oprecht van hart. Hij was de steun, de troost van zijn huisgezin en vrienden. Job. XXX.

Hij had een bijzondere godsvrucht tot het H. Hart van Jesus en was een getrouw bondslid. Zoolang hij kon, zelfs in zijnen hoogen ouderdom, zag men hem dagelijks in het H. Misoffer tegenwoordig.

Gedurende zijne lange ziekte vond hij zijn troost in het gebed. De rozenkrans verliet hem nooit en de lange uren sleet hij in het gebed tot Maria.

Met een gerust geweten, gansch voorbereid en in volledige onderwerping aan Gods wil heeft hij zijne ziel aan den Schepper weergeschonken.

Liefste Kinderen, uw vader verlaat u. Hij verlaat deze wereld waar hij veel gewerkt en geleden heeft. Vergeet hem niet in uwe gebeden. Blijft vereenigd onder elkander, dient God getrouw en leeft zoo dat gij den dood niet hoeft te vreezen.

Vaartwel, tot weerziens in den hemel.

† H. Hart van Jesus, ik heb vertrouwen in U.  
300 d. afl.

A. Mollaert, Vredestraat 40, Geeraardsbergen

DE KINDEREN EN KLEINKINDEREN VAN WIJLEN ALFONS  
DAUWERS;  
DE FAMILIES DAUWERS, VAN RAMPSELBERGH, VAN DRIES-  
SCHE EN DE LANNON  
DANKEN U HARTELIJK OM UW OPRECHTE VRIENDSCHAP EN  
GENEGENHEID HUN BEWEZEN BIJ HET AFSTERVEN VAN  
HUN TERGELIEFDE VADER, SCHOONVADER, GROOTVADER,  
OOM EN BLOEDVERWANT.