

Laat al mijn spreken en denken  
voor U aanvaardbaar zijn, o Heer,  
voor U, mijn Verlosser.

(Ps. 19)



Biddend nemen wij afscheid van

MEVROUW

## **Maria, Christina DAUWERS**

weduwe van de Heer  
**HECTOR VAN DEN BOSSCHE**

geboren te Delftinge, op 31 maart 1897 en god-  
vruchtig overleden in de kliniek Dr. Goffaerts te  
Zottegem, op 13 april 1986, gesterkt door de HH.  
Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen.

Lid van de kristelijke bond der gepensioneerden

---

Met veel geloof en diep-inwortelende kriste-  
lijke deugd is Maria opgegroeid. Van landbou-  
wersfamilie had zij de liefde voor eigen land  
en bodem meegekregen.

Gehuwd was haar grote pijn dat zij de twee  
kinderen die zij had ontvangen: 'n meisje na  
15 maanden en 'n jongentje na 'n jaar verloren  
heeft. Zo bleef het. 't Is moeilijk te beschrijven  
hoe haar dat getekend heeft voor heel haar  
leven. Gelukkig had zij haar echtgenoot en zus-  
ter om het haar in de mate van het mogelijke  
te helpen dragen.

Vroeg is zij zelf verzwakt in haar krachten,  
waardoor haar zondagmis achterwege moest  
blijven. Voor een waarachtig kristelijk mens is  
dat een groot gemis.

Het verlies tenslotte van haar echtgenoot werd  
weer opgevangen door haar zuster. Maar het  
ouderlingenhuis was uiteindelijk de enige oplos-  
sing, die mogelijk was. Zij was er goed opge-  
vangen en verzorgd.

Nu heeft zij volbracht en zal rusten op haar  
geboortegrond.

Dank aan Julia, haar kinderen en de vele toe-  
gewijde zorgen.

Moge de Heer hen daarvoor vergelden, nu zij  
in vrede mag rusten van zoveel gedragen leed.  
Onze Vader... Wees gegroet... Heer, geef haar  
de eeuwige rust.

**De families DAUWERS, VAN DEN BOSSCHE,  
VAN RAMPELBERG en DE CREMER,**

danken u voor uw blijken van Christelijke  
deelname en uw vroom gebed.