

†

In geloof zijn wij verenigd  
bij het afscheid van

## Mevrouw Adèle DAVID

Ze werd geboren te Melden  
op 22 november 1907.

Haar huwelijk met de Heer Maurice MEUREZ  
werd gezegend met 11 kinderen.

In september 1973 werd zij ziek. Toen  
begon de lijdensweg..... een mysterie waar  
God alleen het antwoord voor heeft. Zij zelf  
heeft nooit geklaagd. Verzekerd van de liefde  
van God en van de diepe genegenheid van  
haar man, haar kinderen en kleinkinderen,  
tante Gabriëlle en andere familieleden,  
is ze vol overgave en dankbaar geloof  
van ons heengegaan  
te Gent op 16 februari 1974  
om voor altijd gelukkig te leven in Gods nabijheid.

Wat ik door mijn ziekte verhinderd was te zeggen  
zeg ik door mijn dood :  
ik mocht het zo dikwijls van u, m'n goeie echtgenoot,  
m'n lieve kinderen, kleinkinderen en familieleden,  
m'n jeugdvriendin, geburen en kennissen  
horen dat ik er nog nodig was.....  
Ik kon u niet meer zeggen hoe dankbaar ik wilde zijn  
voor de zorgen waarmee u me hebt omringd.  
We zijn samen gelukkig geweest en in ons huis  
was er altijd bedrijvigheid.  
Onze kinderen gingen hun weg en  
kwamen altijd graag terug naar de ouderlijke thuis.  
Moge het zo blijven. Helpt elkaar.  
Ik blijf bij u, met u verbonden,  
in afwachting dat we elkaar weer ontmoeten  
in de onmetelijke liefde van God.

De Heer Maurice MEUREZ,       haar echtgenoot ;

De Heer en Mevrouw  
Julien DE RUYVER-MEUREZ  
en kinderen Ann, Guy en Patrick.

De Heer en Mevrouw  
Jean-Julot MEUREZ-VAN DEN ABBEELE,

De Heer en Mevrouw  
Germain MEUREZ-SENTRIE en kind Katrien,

De Heer en Mevrouw  
Norbert VAN DEN HAUTE-MEUREZ,

De Heer en Mevrouw  
Maurice MEUREZ-VANDENDRIESSCHE  
en kinderen Filip, Ingrid en Kristien,

De Heer Willy MEUREZ en verloofde,

De Heer Jacques MEUREZ en verloofde,

De Heer en Mevrouw  
Guy MEUREZ-DE KEIJSER  
en kinderen Bart en Stijn,

De Heer José MEUREZ,

Mejuffrouw Danielle MEUREZ en verloofde,  
      haar kinderen en kleinkinderen ;

De families DAVID, MEUREZ,  
BULTEEL, DE MEULENEIRE ;

danken u voor uw gebeden en  
blijken van deelneming in hun rouw.