

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Mathilde DAVID

weduwe van de Heer Emile DE PEELSENEER,
geboren te Everbeek op 30 november 1905
en godvruchtig overleden in de Sint Fran-
ciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 11 sep-
tember 1984,
voorzien van de HH. Sakramenten.

Heer Jezus, in uw aardse leven hebt Gij
gezegd: « Ik ben uit de hemel neergedaald,
niet om mijn eigen wil te doen maar de
wil van Hem die mij gezonden heeft, name-
lijk, dat ik niets van wat Hij mij gegeven
heeft verloren laat gaan, maar het doet op-
staan op de laatste dag ».

Mathilde werd door haar H. Doopsel opge-
nomen onder de geliefde kinderen van de
hemelse Vader.

Zij was christen en heeft dan ook naar
bestvermogen zo geleefd. Ze was ook mens
met de daaraan verbonden gaven en te-
kortten.

In dankbaarheid voor alles wat ze gedaan
heeft voor haar gezin en haar medemens,
bidden we voor haar zielerust: « Heer, breng
haar binnen in het huis van uw en onze

Vader, waar naar uw zeggen plaats is voor
velen ».

Laat haar en allen die ons ontvallen zijn
delen in de heerlijkheid van uw verrijzenis,
onderpand van ons eeuwig geluk.

Onder het teken van uw kruis Heer, leggen
we Mathilde te rusten tot de opstanding
der doden.

De families

DAVID, DETANT,
DE PEELSENEER,
VAN DEN HERREWEGEN,
danken U.

Namis : zaterdag 29 september 1984 om 19 u.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek
Begravenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel