

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN
MEVROUW

Maria. Elisa DELCOURT

Geboren te Nederbrakel, op 11 augustus 1906 en
godvruchtig overleden in Rustoord «Najaarszon»
te Brakel op 30 april 1993, voorzien van de
HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke
Zegen.

Een mensenleven kan getekend zijn door ziekte
of handicap. Dat ook mogen wij zeggen van onze
overledene. Nooit heeft zij zoals elk ander mens
deel kunnen nemen aan het leven; en toch kon
men niet zeggen dat zij ongelukkig was.

Maria was tevreden met de kleine dingen van
het leven, een lieve lach, een kleine attentie,
een klein plekje in het hart van een medemens.
Dat alles vulde haar leven. Zo kan een mens ook
groot zijn in die kleine dingen. Zoals God ook
Zijn boodschap geopenbaard heeft aan kleine men-
sen, zo probeerde Maria ook deze weg te gaan,
doorheen dankbaar te zijn voor wat de anderen
haar gaven.

Heer, laat Maria op haar tocht naar de eeuwig-
heid Uw goedheid ondervinden en de liefde van
allen die haar dierbaar waren.

Dank aan de zusters en het verplegend personeel
van het rustoord «Najaarszon» voor de goede
zorgen haar verleend.

Maria Troosteres van de bedrukte, geef haar ziel
de eeuwige rust.

Namis : zaterdag 26 juni 1993 om 17 uur in
Rustoord «Najaarszon».

De families
DELCOURT en VAN WIJMEERSCH,
danken u.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel