

Rust nu vader, rust in vrede ;
gij die, wandlend, zijt van hier
voorwaarts en voorbijgetreden,
onder Kristi kruisbanier.
Kerkhofbl. G.G.



Bid voor de ziel
van de Heer
Achiel Adolf Jozef De Backer

echtgenoot van Mevrouw

Lydia Asscherickx

ERE - SCHOOLBESTUURDER

vereerd met het Burgerkruis van 1e klas,
het Burgerlijk Ere-teken van 1e klas en
verscheidene andere Ere-tekens,

Lid van de Confrerie van het H. Sakrament,
geboren te Liedekerke op 27 mei 1877 en
godvruchtig overleden te Denderleeuw
op 9 januari 1956,
gersterkt door de H.H. Sakramenten der
Stervendenden.

— — —

Goede mensen zijn sterk in hun leven. De
rijke begaafdheden van geest en hart mocht
deze voorbeeldige man jaren lang ten dienste
stellen van onze schoolgaande jeugd, en ze zien
opgroeien met vreugde en fierheid, als de
vrucht van zijn werk, tot kristene mannen en
voorbeeldige medemensen.

Koning was hij in zijn gezin, voor zijn trouwe
echtgenote een veilige schuts, voor zijn geliefde
kinderen, de wijze, vastberaden vader, die naar
hem opzagen met eerbied en ontzag. Sterk is de
invloed van zulke mensen en een weldaad voor de
maatschappij.

Lang duurde dat vruchtbare leven, schoon als
een sprookje, en zo kort schijnt nu het geluk van
't lange samenzijn in dat gezellig huis.

Dan kwam de welverdiende rust, voortaan, nog
meer dan tijdens dit bedrijvige leven, zou hij zich
wijden aan het geluk van de zijnen, de eerste, en
de laatste, en overal bij, in volle toewijding.

Pas nu, wanneer de nacht gevallen is over dat
schone leven, beseffen wij tenvolle wat wij verloren
hebben. Doch de vrede en de rust glimlacht ons
tegen uit de plooiën van dit verwelkte leven. Gesterkt
door het geloof, weten wij dat God zijn edele ziel
omgord heeft met stralen van eeuwig licht, en zijn
hoofd getooid met de kroon der rechtvaardigen, en al
wenen onze ogen, in onze harten rijst de kristelijke
hoop.

Mijn dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
Gij weet wat ik voor U was, en ik ben U dankbaar
om de genegenheid en de liefde waarmee gij mijn
lijdensbed omringde; bewandelt de weg die ik U
ben voorgegaan.

Mijn geliefde familie en talrijke vrienden,
liefde is sterker dan de dood, vergeet mij niet in
Uw vrome gebeden, ik verwacht U allen, hierboven,
in een beter leven.

Dat zijn ziel in vrede ruste ! Amen.

Drukk. M.-St. Couck, Denderleeuw