

O Kruis, onder uw schaduw rusten hoop ik.
TOT VROOM AANDENKEN VAN

†

DE HEER

Albert - Frans DE BACKER

**Echtgenoot van Mevrouw
Maria LEMAGIE**

geboren te Zegelsem, op 25 november 1912
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Ronse
op 1 juni 1970, gesterkt door de Sakramenten
der zieken en de Pauselijke Zegen.

—
Gelukkig zij die in vrede lijden, door U, o
God, zullen zij beloond worden ; gelukkig zij
die op hun sterfbed aan Uw H. Wil onderworpen
zijn, de eeuwige dood zal hen niet
treffen. (H. Franciscus)

Wat is het leven kort, en wat is alles ijdel-
heid, behalve God en de naaste te dienen en
te beminnen.

Tot U, o Heer, verhef ik mijn ziel, want Gij
zijt goed en barmhartig en vol medelijden
voor die U aanroepen.

Voor de rechtvaardige is de dood een over-
gang van de arbeid tot de rust, van het ge-
vaar tot de veiligheid, van het ballingschap
tot het Vaderland.

(H. Bernardus)

Duurbare echtgenote, O.L. Heer heeft mij nu
reeds tot Zich geroepen, wij hadden nog
gelukkige jaren verwacht. Hij, de Heer en
Meester over leven en dood heeft het anders
geschikt. Zijn H. Wil zij gezegend. Zoek uw
geluk in de werkzaamheid en het gebed. Bij
O. L. Heer is Troost en sterkte te vinden.
Beste familieleden, vaart wel, en blijft mij
in uw gebeden gedenken.
Mijn Jezus, barmhartigheid.

De Families: **DE BACKER, LEMAGIE, VAN YPERZEELE**
en **TIMMERMANS.**

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.**

Druk. J De Clercq-De Meyer Sint-Blaasus-Boekel