

A  
V V K  
V

**VROOM AANDENKEN AAN**

MEVROUW

**ALIX DE BACKER**

weduwe van de Heer

**Louis WEEMAES,**

geboren te Roborst op 3 maart 1895 en  
overleden te Ronse op 25 juni 1976,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

---

Als een trouwe dienaar heeft de dierbare overledene geheel haar leven de zware taak op zich genomen een rechtvaardige en gelovige vrouw te zijn. Zoals zij geloofd heeft in haar God en Heer, zo heeft zij geloofd in de rechtvaardigheid, de goedheid en de waarheid.

Zij heeft de last van dit geloof ervaren, maar is rechtlijnig trouw gebleven.

Zij heeft ons nu verlaten en is gelukkig bij de Heer; maar wij die haar lief hadden hebben haar verloren, tenminste in haar tastbare tegenwoordigheid. Wij zullen haar missen. Maar toch weten wij dat zij vanuit Gods heerlijkheid verder zal blijven waken over ons, als een goede moeder.

Wij zullen haar blijven gedenken.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families WEEMAES-DE BACKER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
deelneming.**

---

Drukk. De Ruyver - Brakel