

Beroem U niet op de dag van morgen, daar gij
niet weet wat hij U brengen zal. Prov. XXVII.



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Amata-Odula DE BACKER

echtgenote van Mijnheer
Albert Van den Dooren

gehoren te Sinte-Maria-Lierde de 20 mei 1899 en
godvruchtig overleden te Sint-Martens-Lierde de
21 augustus 1960. Voorzien van de laatste troost-
middelen onzer Moeder de H. Kerk.

Ons leven is een tranendal, voor sommigen zelfs
een martelaarschap, zoals Odula het jaren lang ge-
kend heeft. Wat al ellende en pijnen ze doorstaan
heeft, kan geen mens beseffen. En ook verdroeg ze
alles met kristelijk geduld. Haar martelaarschap
en haar oprechtheid voor God, zal haar de kroon
bezorgd hebben hierna maals.

Beminde echtgenoot, kinderen en kleinkinde-
ren het uur des doods heeft onverwachts voor mij
geslagen, maar ik heb mij steeds er op voorbereid:
drie dagen er vóór had ik nog het geluk mijn biecht
te kunnen spreken.

Bidt veel voor mij opdat God mij moge barm-
hartig wezen. Dank, voor uw genegenheid en goe-
de zorgen, ik zal U hierboven niet vergeten

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)



De familiën DE BACKER,
VAN DEN DOOREN,
VAN DE VELDE,
VAN PETEGEM.

Zeer gevoelig voor de blijken
van deelneming hun betoond bij
het overlijden van hun teerge-
liefde afgestorvene.

DANKEN U.

Drukk. DE VOS,