

Ik ben de Verrijzenis en het Leven.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER

## Arthur DE BACKER

Echtgenoot van Mevrouw  
ALODIE MASSEZ

geboren te Ophasselt op 4 juni 1897 en god-  
vruchtig overleden in de Sint-Franciscuskliniek  
te Brakel op 18 november 1975, gesterkt door  
de H. H. sakramenten der zieken en de Pau-  
selijke Zegen.

Oorlogsvrijwilliger van 1914-18, vereerd met  
verschillende eretekens.

Lid van de Mijnwerkersbond en de Gepen-  
sioneerdenbond.

Goedheid en godsdienstigheid, werkzaamheid  
en naastenliefde, dat waren de goede eigen-  
schappen van deze man die heden aan de  
liefde der zijnen is ontrukkt.

Als trouwe echtgenoot en goede vader was  
hij een voorbeeld, vooral voor zijn kinderen,  
voor wier opvoeding en vooruitgang in de we-  
reld hij alles over had; daarvoor heeft hij ge-  
werkt, al de dagen van zijn leven.

En toen kwam het lijden, het vele ziek-zijn  
waardoor hij vooreerst moest ondervinden dat  
God de zijnen niet spaart, maar dat anderzijds  
de aanleiding was voor zijn lieve vrouw en  
kinderen om inniger van hem te gaan houden.

Had hij zich in zijn bloeitijd niet ontzien voor  
het heil van zijn kinderen, hij mocht ihans  
ondervinden dat zijn inspanning niet tevergeefs  
was geweest en dat hij op zijn beurt, wanneer  
hij hulpbehoevend ziek was, wederliefde en  
steun mocht ondervinden.

Kinderen, houdt uw moeder hoog in ere. Eens  
vinden wij elkaar terug in de hemel. Bidt veel  
voor mij dat ook ik uw beste voorspreker mag  
zijn bij onze Hemelse Vader.

---

De families DE BACKER, MASSEZ,  
VAN DEN BERGHE en DE LANGE

danken voor uw gebeden en  
deelneming in hun rouw.

---

Uitg. F. De Vos, Koster, Ophasselt.