

De manier waarop de mens uit dit leven gaat ligt niet in zijn macht, wel de manier waarop hij leven moet om rustig te kunnen sterven.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

## CONSTANT DE BACKER

weduwnaar van Mevrouw

**MARIA DE PAEPE**

geboren te Lede, 11 januari 1882, en er godvruchtig overleden, 11 juli 1961, gesterkt door de troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

**Hij was lid van verschillende godvruchtige genootschappen.**

Zachtjes is de dierbare overledene naar O L. Heer teruggekeerd, vol overgave aan Gods wil en betrouwend op Gods liefdevolle Vaderhart, als 't ware de natuurlijke uitbloei van een schoon kristelijk leven van trouwe plichtsvervulling.

Constant was een genegen echtgenoot en liefdevolle vader. Het ja-woord, eens gegeven voor de Priester, was voor hem heilige ernst en gans zijn leven was dan ook een edelmoedig betrachten voor mekaar die wederzijdse steun te zijn: één in zorgen, één in vreugde, één in kristelijke levensbetrachting. Huwelijksrouw en opvoeding waren bij hem gedragen en bezield door de kristelijke liefde, de hechte grondslag van blijvend geluk. Hij was een gevoelig mens, die zielsveel van zijn kinderen en kleinkinderen hield, en voor wie hun vreugde dubbele vreugde, en hun droefheid dubbele pijn was. Het heengaan van zijn dierbare echtgenote was een zware beproeving, maar gesterkt door zijn geloof en omringd door de liefderijke zorgen van zijn kinderen, vond hij de kracht om moedig dit kruis te dragen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik dank u allen voor de genegen zorgen, voor de opbeuring en troost in uren van vereenzaming. Blijft voor mekaar de steun in wederzijdse liefde en dienstvaardigheid, en vergeet vader en moeder niet, nu wij naar God zijn teruggekeerd. Aan gans de familie en alle goede vrienden vraag ik een vurig gebed.

De 4 akten a.u.b. voor de overledene.



Mijnheer en Mevrouw

Oscar NIJS-DE BACKER en kinderen Lydie, Liliane en Dirk,

Mijnheer en Mevrouw

Remi SCHEPENS-DE BACKER en kind Rony,

Mijnheer en Mevrouw

Paul LE GRAECKER-DE BACKER en kinderen Rina en Koen,

Mijnheer en Mevrouw

Jozeef DE BACKER-ROELS en zoon Wim,

De families DE BACKER, SCHOCKAERT,  
DE PAEPE en MEGANCK,

danken U van harte voor uw gebeden en blijken van deelneming in het smartelijk verlies dat hen treft.

drukk. «Het Reklaambiad», Lede