

*Rust nu maar uit, je strijd is gestreden
Je hebt het met veel geduld gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan.*

†

Dankbaar aandenken aan
mevrouw

Cyrilla DE BACKER

weduwe van de heer Richard BENOOT

Geboren te Zegelsem op 30 september 1914
en godvruchtig overleden in het RVT
Sint-Franciscus te Opbrakel op 12 april 2004,
gesterkt door het Ziekensacrament.

De families DE BACKER, DE LANGE en
BENOOT, CORNIL,
zijn u dankbaar voor uw aanwezigheid en uw gebed.

De namis zal opgedragen worden in de
parochiekerk Sint-Martinus te Opbrakel
op zondag 9 mei 2004 om 9 uur.

Vreugdevol, Heer,
waren de dagen waarop we onbezorgd
door het leven gingen.
Wij bouwden samen onze toekomst op
mooi en onvoorstelbaar en waren zo gelukkig.

Pijnlijk, Heer,
waren de dagen en jaren waarop de zorgen
en de ziekte ons hart vervulden;
de mooie toekomst werd wat grijzer
en toch waren we gelukkig.

Vredevol, Heer,
waren onze laatste maanden vreugde en pijn:
alles waar we doorheen moesten.
Het bracht ons tot die vrede
die gij alleen ons geven kunt.

Dank U, Heer,
voor de zoveel mooie dagen
al was het pijn en of vreugd.

Nu is de leegte toch zo groot, maar ...
in u, Heer,
weten wij ons geborgen, want Gij bouwt
dag na dag, steeds verder,
aan de dag voor mij,
aan de dag voor haar,
de dag van "morgen".