

« Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft ».  
(Uit ps. 16)

†

**DANKBAAR AANDENKEN AAN DE HEER**

**Denis DE BACKER**

weduwnaar van Mevrouw Alice VAN DAMME,

geboren te St.-Maria-Lierde op 7 januari 1891 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 12 september 1980, nadat hij de Pauselijke Zegen, de Ziekenzalving en de H. Teerspizje had ontvangen.

« Heer, wij danken U om al wat Gij voor ons vader gedaan hebt. Lengte van dagen hebt Gij hem gegeven. In de strijd, in de tegenslagen van het leven hebt Gij hem geen ogenblik verlaten, in de zwakheid van zijn hoge ouderdom en van ziekte, zijt Gij zijn grote sterkte geweest ».

Het geluk en de tevredenheid waarin deze man zijn oude dag heeft doorgebracht verwijzen naar een leven dat vol was van plichtbewust handelen en werken, naar een leven dat geschraagd werd door een rotsvast geloof en diepe godsdienstzin. Zijn oude gevouwen handen vertolken zijn eerbied voor God, telkens hij de H. Kommunie ontving, en uit zijn woord klonk de achting en waar-

dering voor kerk en priester. Zijn zorg voor zijn gezin werd hem beloond door de ijvervolle verzorging die hij van één van zijn dochters mocht ontvangen en door de menigvuldige bezoeken en de grote belangstelling die hij van al zijn kinderen kreeg.

Want vader « bleef » in hun leven een ereplaats innemen.

« Mijn dierbare kinderen, zeer lang heb ik in uw midden mogen vertoeven. Het wel en wee dat u en uw gezinnen overkwam heb ik steeds sterk meegeleefd. Tijdens mijn ziekte heb ik u menigmaal samen rond mijn ziekbed verzameld gezien en mocht ik uw grote bezorgdheid om mij ervaren. Gij weet dat ik een diep-gelovig man was. Draagt het geloof van uw vader als een kostbaar erfdeel in uw verder leven mee, want dit geloof is mijn sterkte geweest in mijn leven. Drukt uw dankbaarheid voor mij uit in een vurig gebed voor mijn zielerust, ieder weekend tijdens de eucharistieviering. Weet dat ik u allen eens terug zal ontmoeten, samen met moeder, bij de Heer. Vaart wel en moge de Heer u verder blijven zegenen.

De families DE BACKER, VAN DAMME,  
VAN NIEUWENHOVE, HOEBEKE,

**danken U oprecht voor uw bliken van  
kristelijke deelneming.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel