

Ik hoorde een stem uit den hemel, die mij zei : « zalig zij die sterven in den Heer. »



† ZALIG AANDENKEN †

van Mevrouw

**ELISA DE BACKER**

echtgenoot van Mijnheer

**VICTOR CAPIAU**

Geboren te Zegelsem, den 7 September 1871, en er godvruchtig overleden den 6 Juni 1947.

Versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.



O God, wij danken U dat Gij ons een zoo goede Moeder gegeven hebt. Wij beminden ze toch zoo vurig hier op aarde : daar Gij ze thans ten hemel roept aanbidden wij Uwen goddelijken wil

Ze was een voorbeeldige en godvrezende vrouw; zorgvol in het bestuur van haar huis, bewonderenswaardig om haar geloof, geduldig in de beproeving, de kroon van haar man, de vreugde van haar kinderen die ze in eer en deugd heeft opgevoed.

Daarom moeten wij niet hopeloos weenen over het verlies van zulk een Moeder, maar ons liever vertroosten omdat wij haar zorgen hebben genoten.

H. Basilius.

Bemide Echtgenoot, onderwerp u aan Gods H. Wil ! Te zamen hebben wij God gediend, te zamen in Hem gehoopt, te zamen zullen we eens bij Hem vereenigd zijn voor immer.... Gij, duurzame Kinderen en Kleinkinderen, weest mijn voorbeeld en mijn liefde indachtig, bedroeft u niet, bidt voor mij, gij vooral mijn zoon kloosterling, en troost u in de zekerheid dat we malkaar zullen weerzien in den hemel.

H. H. Harten van Jezus en Maria ik heb betrouwen op U.  
300 d. afl.



Om uw bliken van genegenheid  
en Uw gebeden, danken U van  
harte

Mijnheer Victor CAPIAU, zijne kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen ;

De Familiën DE BACKER; CAPIAU,  
DE RUYVER en VAN DER WULST.

R. I P.

---

Drukwerk Van Nederveelde, Elst