

Hij was een man van plicht en eer,
Hij heeft zich gans gegeven.
Wij bidden, al doet 'hart ons zeer :
« God, geef hem eeuwig leven ».

BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

EMIEL DE BACKER

echtgenoot van Mevrouw
GERMAINE MARTENS

geboren te St.-Martens-Lierde, op 12 augustus
1907 en godvruchtig overleden in de St. Francis-
cuskliniek te Brakel, op 12 augustus 1981, ge-
sterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder 1940-1945.



De families **DE BACKER, MARTENS,**
KESTELIJN en **PORREWIJCK,**

zijn erkentelijk voor uw blijken van
medeleven in hun rouw en **DANKEN U.**

Het overlijdensbericht, toevallig ook verjaardag, is hier geen gewone formule maar eervolle werkelijkheid : « Het heeft de Heer behaagd tot Zich te roepen de ziel van zijn **TROUWE DIE-NAAR** » — Want wie trouw blijft in het leven aan de eerste Drie Geboden is gemakkelijk op weg om ten opzichte van de naaste ook de wens van de Heer te vervullen.

Hij hield van God, die hij met een mannelijk-vrome liefde wist te dienen en aan wiens leidende Voorzienigheid hij zich ten volle toevertrouwde.

Hij hield van zijn gezin ; van zijn vrouw die hij met al de attenties van een levenstrouwe huwelijksliefde wist te koesteren, van zijn kinderen en kleinkinderen in wie hij de bekroning zag van zijn dagelijkse inzet.

Hij hield van zijn werk, van zijn klanten die hij zo goed mogelijk verzorgde. Hij hield van alle mensen die hij ontmoette en voor wie hij met gemoedelijke vriendschap zocht dienstvaardig te zijn.

Mijn goede echtgenote, de laatste morgen hebben wij samen de H. Communie ontvangen, in voorbereiding op de Hoogdag die Ik met ons Moeder Maria in de hemel ga voortvieren en waar Ik uw voorspreker mag worden.

Mijn laatste werk was U, mijn broer, kinderen en kleinkinderen, te verrassen met rijpe vruchten uit onze tuin. Bidt nu voort voor mij thuis en vooral in de Zondagmis dat wij later samen met de Heer en met elkaar dankend mogen aanzitten aan het eeuwigdurend gastmaal dat God heeft voorbestemd voor ieder die Hem trouw tracht te zijn in dit aards voorgerecht.

Ten paradijze geleiden hem de engelen.