

Wij weten dat God alles ten goede leidt voor hen die Hem liefhebben, en dat de dood ons niet kan scheiden van Gods liefde in Christus Jezus.



Gedenk in uw gebed en offer de Heer

**FLORENT DE BACKER**

weduwnaar van Mevrouw

**HORTENSE DE PESSEMIER**

geboren te Elst op 17 augustus 1887 en overleden in de kliniek te Opbrakel op 20 oktober 1975, tijdig bediend met de HH. Sakramenten der zieken.

Heer, Gij weet hoe diep het afscheid van deze moedige man ons hart heeft geraakt. Het is een smart en pijn dat ons vader aan onze liefde ontviel. Zijn leven was niet gekenmerkt door grootse feiten of heldendaden, maar dagelijks vervulde hij zijn plichten met mannelijke ernst, kalmte en liefde en juist daarin lag zijn grootheid en bekommernis om ons allen.

Met een oprecht geloof aanvaardde hij alles uit Gods Wil. Hij was Hem dankbaar voor de schone dagen. Nu de Heer hem voor altijd bij Zich heeft geroepen, bieden wij Hem onze dankbaarheid aan voor al het goede, dat Hij ons langs hem heeft geschonken en wij vragen de sterkte om te leven zoals hij ons heeft voorgedaan.

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, gij zijt steeds mijn fierheid geweest en mijn hoop voor de toekomst. Gij hebt mij omringd met uw oprechte genegenheid en liefdevolle attenties. Mijn zorg voor U allen bij de Heer zal meteen de schoonste en innigste dank zijn die ik u kan schenken

Beminde familie en vrienden, vergeet mij niet wanneer gij voor uw overledenen bidt.

De Heer en Mevrouw René De Backer-Verbeiren, kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Jozef Van Den Driessche-De Backer en kinderen, Juffrouw Rosine De Backer,

De families De Backer, De Pessemier, Eeckhout en De Pessemier

danken U voor uw gebed en blijken van deelneming

Druk Melckebeke Zottegem