

De dag van morgen is onzeker, en wat weet gij
of het voor u morgen worden zal. (Nav. Xi.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Hector DE BACKER

zoon van Fortuné en Maria HAEGEMAN

Geboren te St. Maria-Lierde de 1 Juli 1931
en ten gevolge van een smartelijk ongeval
overleden te Opwijk de 6 Augustus 1954.

Gesterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Hij was lid van de Bond van het H. Hart en
andere godvruchtige genootschappen.

Deze vroege en onverwachte dood
slaat ons met verbijstering. Weer is de
droom van een jong en hoopvol leven
stuk geslagen. Waarlijk : gezondheid is
maar een ijdel woord, het leven broos
en onzeker ; alles is werkelijk ijdelheid,
behalve God dienen en Hem bemin-
nen. Elkeen weze dus bereid want de
Mensenzoon komt op een onverwacht
uur ! (Lc. 12, 40)

Goed van hart, vredelievend in zijn
omgang, stralend van jeugdige blijmoed-
igheid en levenslust, was hij een toe-
gewijde zoon, een liefdevolle broeder
en een beste vriend. Hoe gelukkig moet
hij zich gevoeld hebben, nu zijn leger-
dienst helemaal ten einde was en slechts
nog enkele uren hem scheidden van
zijn geliefde thuis ! Doch de mens wikt

en God beschikt... Zijn inzichten zijn
ondoorgrondelijk, maar dit weten wij,
dat God het goed van de mens wil ook
al is het in de ogen van de mensen na-
delig. Daarom kunnen wij het hoofd
buigen en zeggen : God gaf, God nam,
Zijn H. Naam zij gezegend.

Dierbare ouders, die mij het leven
gaaft en hebt opgevoed, hebt dank voor
uw liefde. Schrijnend is nu uw pijn ;
blijft echter niet wenen. Elk kruis met
onderwerping gedragen, zal God ten
goede keren voor deze die Hem be-
minnen.

Geliefde zuster, bloedverwanten en
vrienden, blijft mij verder uw genegen-
heid betonen met voor mij te bidden,
Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)



De familiën DE BACKER, HAEGEMAN,
VAN DEN BOSSCHE, VAN DEN
BOSSCHE,
danken U om uw kristelijke deel-
neming en gebeden.

Uitg. V. Lafort, St. Maria-Lierde.