

De dood der rechtvaardigen is geen dood, zij
ontslapen zacht op aarde, om in den Hemel te
ontwaken. H. Alphonsius.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

JEAN-BAPTIST DE BACKER

Weduwnaar van

Mevrouw Renilde D'HAENENS

geboren te Deftinge, den 6 Augustus 1869 en er
godvruchtig in den Heer ontslapen den 10 Jan. 1944
voorzien van de laatste H. H. Sacramenten.

*Lid van den Bond van het H. Hart en van de
Confrerie der H. Barbara.*

Grijsheid is een erekroon die te vinden is op de
paden der gerechtigheid. Eecl. 16 31.

De taaie stoere werker kan hier geen rust vinden,
hij is gaan rusten hierboven.

Heden is de mensch, morgen komt hij niet meer
te voorschijn. Gelijk het den Heer behaagde, zoo is
het geschied; de naam des Heeren zij gezegend.

Door allen die hem kenden, werd hij bemind en
wordt hij betreurd: de oprechtheid en vreedzaam-
heid van zijn gemoed, de goedheid zijns harten
verwierven hem de algemeene achtung.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, en gij vooral
mijn lieve dochter den Heer toegewijd, vergeet mij
niet in uwe gebeden en H. Communiën; ik bewaar
het zoet aandenken van uw liefde tot mij en van de
goede zorgen gedurende mijn laatste dagen. Troost
elkander, weest eensgezind en de God der vrede
en der liefde zal met u zijn. Bidt voor mij en tot
weerziens in den Hemel.

Jezus, Maria, Jozef!

Dr. Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsb.

De familiën DE BACKER, D'HAENENS, SCHOTTE en VAN
ONGEVAL,

*zeer gevoelig voor de blijken van kristene deelname
en gebeden bij het afsterven van hun teergeliefden
vader, schoonvader, grootvader, broeder, schoonbroeder,
oom, neef en bloetherwant.*

DANKEN U.