

Heer, geef hem, die in U zijn vertrouwen  
en geloof stelde, de eeuwige vreugde.  
(uitvaartmis)



DE HEER

## JOZEF DE BACKER

echtgenoot van Mevrouw

**ADELINE LIEVENS**

Erkend Weerstander 1940 - 1945  
Erkend Politiek Gevangene

**geboren te Erembodegem, op 11 oktober 1901  
en godvruchtig overleden in het Academisch  
Ziekenhuis te Gent, op 26 december 1967,  
gesterkt door de HH. Sakramenten  
der Stervenden.**

God alleen is het die beschikt over leven  
en dood. De mens krijgt het leven in bruik-  
leen want iedere dag en jaar is een gave  
van de Heer.

Zeer pijnlijk beleven wij hier het plotse  
afscheid van een geliefde echtgenoot en  
vader die in zijn al te korte leven steeds  
met goedheid de zijnen omringde. De vrede-  
lievende omgang met de naaste, de genegen-  
heid waarmee hij alle mensen bejegende, wa-  
ren voor hem de hoge waarden die zijn leven  
sierden.

Liefste echtgenote, kinderen, kleinkinderen  
en familieleden, mijn heengaan maakt u diep  
bedroefd. Troost u ! Blijft uw vertrouwen stel-  
len op de Heer van leven en dood die u de  
nodige steun zal schenken. Ik dank u allen

zeer voor de schone liefde waarmee gij mij  
hebt omringd. Onze gelukkige dagen zullen  
u eeuwig blijven. Van hierboven leef ik  
voort met u. Bidt gij voor mij.

Eerwaarde Zusters, om uw tedere zorgen  
waarmee gij me steeds hebt omringd op mijn  
lijdensbed, mijn beste dank.

---

De families DE BACKER,  
LIEVENS,  
ARIJS en  
CARDON,

**danken U voor de blijken van deelneming.**

---

Begr. W. DE POORTER, Rodenbachstraat  
Dr. Riggo