

†

Dankend en biddend nemen wij afscheid

van de

**Heer Jozef DE BACKER**

echtgenoot van

**Mevrouw Maria ANCKAERT**

Stichter en Beheerder van de Firma  
Chauffage De Backer en Service De Backer  
Ere-Voorzitter Koninklijke Harm. St.-Cecilia Bevere  
Bestuurslid Nationale Strijdersbond van België  
Verermerkt met talrijke Militaire Eretkens  
Eretken van de arbeid 1<sup>ste</sup> klasse

*geboren te Bevere (Oudenaarde) op 27 september 1910, en  
godvruchtig overleden te Gent op 8 januari 1975, gesterkt  
door de troostmiddelen van de H. Kerk.*

„ God, Onze Vader, het heengaan van deze man is een smartelijk verlies, maar we danken U, omdat Gij ons zulk een goede en liefdevolle echtgenoot en vader hebt gegeven. Wij beminden hem uitermate en hij verdiende onze liefde. Nu Gij hem naar de Hemel roept, onderwerpen wij ons aan uw ondoordringelijke raadsbesluiten en zeggen met gebroken hart: Uw Wil geschiede ”.

Hij was de sterke man, een kostbaarder schat is op aarde niet te vinden en op hem vertrouwt het hart van vrouw en kinderen. Met wijsheid opent hij de mond en op zijn lippen zweeft zachtmoedigheid. In ledigheid eet hij zijn brood niet en God vrezende, zal hij geloofd worden.

Inderdaad, met wijsheid en kennis van zaken heeft hij zijn bedrijf geleid en gebracht tot een waardige en gekende firma.

Zijn gezin, zijn bedrijf, de vele verenigingen waarin hij een aktief lid was, vulden zijn leven, waren de zorg en vreugde van zijn bestaan.

**Beste echtgenote**, pijnlijk en lastig valt U mijn vroegtijdig heengaan. Tracht deze zware beproeving te dragen met kristelijke aanvaarding en vertrouwen. Ik dank U voor onze vele jaren trouwe liefde en samen zorgen.

**Gij mijn oudste zoon**, blijf mijn voorbeeld indachtig, leef voor uw gezin en voor uw zaak. U hebt van mij een schone maar zware opdracht gekregen.

**Gij mijn jongste zoon**, leef ook totaal voor uw gezin en wees samen met uw vrouw een engel voor de zieken en de lijdenden die gij te verzorgen krijgt. Ook U hebt een mooie maar zware levensroeping gekozen.

**Beste familie en vrienden**, heb dank om uw liefde en genegenheid. Ik zeg u geen vaarwel, maar wel tot weerzien in het Hemels Vaderhuis.

**Beste personeelsleden**, heb dank voor de jarenlange trouwe samenwerking, blijf in diezelfde geest uw firma dienen en leiden.

---

Mevrouw Jozef DE BACKER, geboren Maria ANCKAERT, *zijn echtgenote* ;

Heer Remi DE BACKER, Mevr. Remi DE BACKER, geboren Lieve BUYTAERT en kinderen,

Heer Jan DE BACKER, Mevrouw Jan DE BACKER, geboren Rosa VAN EYGEN en zoon, *zijn kinderen en kleinkinderen* ;

De Families DE BACKER, HERREMAN, ANCKAERT en WANDELS,

danken U voor de gebeden en blijken van deelneming in hun rouw.

---

Jan De Meester