

Op U Heer, heb ik mijn vertrouwen gesteld.



Vroom aandenken aan
de heer

JULES DE BACKER

echtgenoot van mevrouw
Irma Van Twembeke

geboren te Deftinge op 22 januari 1906 en
godvruchtig overleden te Geraardsbergen op
4 mei 1991, gesterkt door het H. Sakrament
der zieken.

Ere-Voorzitter van de kerkraad van Deftinge
Lid van de Bond der Gepensioneerden

De families

De Backer, Van Twembeke,
D'Haenens en De Geeter

danken U oprecht voor uw gebeden en
blijken van diep medeleven in hun rouw.

Druk. De Vos, Koster, Overboelare - T. 054-411267
Begraaf. V. D. Driessche, Geraardsb. T. 054-412850

Onze kerk-klokken hebben met eerbied ge-
luid en het is van mond tot mond gegaan :
" Jules De Backer is in de eeuwigheid ter
ruste gegaan."

Hij laat bij ons allen de beste indruk na.
Landbouwer, rustig en wijs als het land.
Van jongsaf leefde hij met de dieren en de
vruchten. De natuur lag in zijn hart en zijn
bewondering.

Van huis uit door-kristelijk, was zijn aan-
dacht, inzicht en doorzicht verweven met
zijn gelovig en kerk-dienstbaar leven.
Priester Poppe had in zijn vertrouwen zijn
voorkeur.

Sinds 1946 (45 jaar) was hij lid van de kerk-
raad. 25 jaar schatbewaarder en 17 jaar de
wijze en doordachte voorzitter. Zijn inbreng
was steeds doordacht, overdacht en zacht.
Daarom luisterde iedereen naar hem bij
zijn tussenkomst.

Sociaal en kristelijk was hij vele jaren de
zaakvoerder van de B.B. te Deftinge. Steeds
met de wijze zachte glimlach groette hij
ieder.

Zijn kinderen dragen hem diep in 't hart.
Ongevraagd verdient hij hun eerbiedige
dank. Zij blijven zich optrekken aan zijn
persoonlijkheid en zijn zachte vastberaden-
heid. Aan hun zorgen vertrouwt hij nu zijn
echtgenote verder toe.

Hij moge met ere rusten in de grond,
waar hij geboren is.

Hij wake over zijn kinderen, familie, zijn
kerkraad en vele vrienden.

Hij ruste hier en hierboven in de eeuwige
vrede.