

H. Hart van Jezus, Hoop van wie in U sterven,
ontferm U onzer!



BLIJF IN UW GEBEDEN INDACHTIG DE ZIEL
van Mijnheer

**JULES - THEOPHIEL - ALOIS
DE BACKER**

zoon van wijlen LEO en OCTAVIE MAES

geboren te Kerkhove de 30 april 1882, en aldaar
godvruchtig in de Heer ontslapen de 24 juli 1963,
voorzien van de H. H. Gerechten en de Apos-
tolische Zegen.

Erelid van de H. Hartbond
Lid van de bestaande Confreriën

De mens, geschapen voor God, blijft niet op
deze aarde: er komt een dag dat hij hier alles
verlaten moet om een ander en beter, een
eeuwig leven te beginnen. Gelukkig dan hij die
zijn God en zijn Rechter erkend heeft en ge-
diend in ootmoed en vreze des Heren.

Dit mag getuigd worden van de overledene
voor wie we thans dit zoenoffer opdragen, dat
hij als een rechtvaardig en vroom godsdienstig
man zijn Heer en Meester heeft gediend, al zijn
levensdagen, in de eenvoud van zijn gemoed
en de rustige goedheid van zijn hart: een goed
mens en een goed christen.

Hij was een man van groot en oprecht geloof.
Een levend geloof dat tot uiting kwam in dage-
lijks gebed in vrome zondagsviering, in het
regelmatig nutten van 's Heren Lichaam als
rouw lid van de bond van het H. Hart, in zijn
gehechtheid aan de Kerk en zijn diepe eerbied
voor de priester, in ongeveer naastenliefde.

Men sterft zoals men leeft: schijnbaar zonder
pijn, zonder doodsangst is hij rustig en vredig
in Christus ontslapen, op het uur dat de Ange-
lusklokken het mysterie van de verlossende
menswording boodschappen.

Bij God die hem tot Zich terugriep wacht hem
het loon dat God heeft toegezeid: zalig zijn de
zachtmoedigen.

Dierbare broeder en zuster, vaarwel. Afscheid
nemen valt steeds zwaar voor wie het goed met
elkaar kunnen maken. Ik dank u, goede zuster
die met mij de last van het oud worden ge-
deeld hebt met geduldige liefdevolle zorgen.
Onze christelijke hoop geeft ons de rustige
zekerheid van een blij weerzien.

Dierbare familieleden, vrienden en al wie zorg-
zaam en goed voor me waren, ik dank u voor
uw genegenheid. Laat ze voorleven door uw
gebeden voor mijn zielerust.

Jezus, Maria, Jozef!

7 jaar afl.



Mejuffer Octavie DE BACKER,

Mijnheer Pieter DE BACKER-†MULLIER, kinderen
en kleinkinderen,

De familiën DE BACKER en MAES,

**Danken U van harte voor Uw
rouwbetuiging en gebeden.**

Druk. VandeMeulebroeke - Kerkhove.