



Dankbare herinnering aan

mevrouw

Maria DE BACKER

echtgenote van

de heer Marcel DEHANDSCHUTTER

Geboren te Denderwindeke

op 3 augustus 1921

en er overleden,

in haar vertrouwde woonst

op 30 augustus 2008,

gesterkt door de H. Sakramenten.

—

De families DE BACKER,

DEHANDSCHUTTER, HUWAERT en BUEKENS

danken u voor de blijken van medeleven.

*Moeke,
Meterke,*

*Een leeg bed doet me denken,
aan de gesprekjes van alle dag,
bij 't weggaan nog even wenken,
hoe somber ook je lach.*

*Twee droevige ogen staren me aan,
wetend dat ze hopen,
een tijd van komen een tijd van gaan,
zo zal 't leven lopen.*

*Terug denkend aan die tijd,
en de rust uitstralende ogen,
komt 't moment van afscheid,
de tijd zo snel gevlogen.*

*Bedankt Meter voor de leerzame tijd,
de herinnering aan u raak ik nooit kwijt.*

Liefs, je kleindochter Sofie.



Druk A.B.C., Halsesteenweg 40 - 9402 Meerbeke • 054 33 25 20
Begrafnissen PENNE - DEVRIENDT P., Brusselsesteenweg 69 - 9400 Ninove • 054 33 40 40