

In Uw handen, O Heer, beveel ik mijn geest.

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Maria De Backer

echtgenote van Mijnheer

Jozef De Vos

geboren te Delftinge de 23 oogst 1907 en zachtjes in de Heer ontslapen te Geraardsbergen de 6 december 1964, voorzien van al de troostmiddelen van Onze Moeder de H. Kerk

Wat reeds lang gevreesd werd gebeurde bliksemsnel. Maar nooit verrast de dood de rechtvaardige ; deze is immers altijd voorbereid om op ieder ogenblik voor de Heer te verschijnen. Hoe troostvol is het stervensuur, wanneer wij vol gerustheid op de afgelegde weg mogen terugblikken, zodat wij vol vertrouwen de toekomst mogen tegemoet zien.

Zo is het leven geweest van die ingoede vrouw, die we nu bewenen. In vlijt en trouwe plichtsvervulling heeft zij haar leven doorwandeld. In kristelijke berusting heeft zij de ziekte aanvaard, die de Heer haar overzond en moedig heeft zij de lasten ervan gedragen. Omdat zij wist dat God het geluk van deze wereld met bitterheid mengt, opdat wij een ander en eeuwig geluk zouden zoeken dat ons nimmer zal ontnomen worden.

Zolang de Heer haar de kracht verleende, was zij iedere zondag zeer vroeg op post om haar God de eer te schenken die Hem toekwam. En ook wanneer haar dat ontviel, bleef zij regelmatig in gebed en communie met haar Heer in kort takt, wat haar steeds troost en

opbeuring bracht.

Dierbare echtgenoot, met een niets ontziende en een onverdroten toewijding stond u mij ter zijde om naar uw best vermogen mijn krankheid te verhelpen of te lenigen. U hebt me bemind, niet met mooie woorden maar met de totale zelfvergetenheid van uw liefde. Heb dank voor dit alles. Laat uw geloof en uw gebed u een kracht zijn en tevens de band tussen ons beiden, die nooit vergaat.

Beminda kinderen en kleinkinderen, ik ga naar de woon van de hemelse Vader. Met weemoed verlaat ik u om vreugdevol ten hemel op te stijgen, waar het eeuwig geluk mij wacht. Hebt dank voor uw aller genegenheid. Gedenkt mij in uw gebeden en H. H. Missen. Eert en bemint vader en verschafft hem nog menige jaren van stil geluk.

Mijn goede zuster en schoonzusters, de Heer toegewijd, graag beveel ik mij in uw dagelijks gebed aan.

Goede broers, zusters, familieleden en vrienden, vaart allen wel, weest ook gij mij indachtig en tot weerziens bij de Heer.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor ons.
(100 d. afl)

*De Families De Vos, De Backer,
D' Haenens en Beeters*

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hen betoond bij het overlijden van hun dierbare afgestorvene

DANKEN U

Drukk. Pierzoort