



Dankbare herinnering aan

mevrouw

Maria De Backer

weduwe van de heer Adiel Adam

geboren te Erwetegem op 23 januari 1919
en thuis godvruchtig overleden te Zottegem
op 13 oktober 2004.



Haar kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen danken u voor
uw aanwezigheid en bliken van deelneming.

Amper 9 jaar was ze, toen ze haar moeder verloor. Een gemis voor haar hele verdere leven, want een moederliefde kan je niet vervangen.

De liefde voor haar man Adiel was onuitspreekbaar, ze miste hem al 34 jaar en steeds was hij in haar gedachten, nu zijn ze terug bij elkaar.

Luxe was voor haar niet belangrijk, gewoon alledaags met een weinig tevreden, zo was haar leven.

Haar enige zoon waar ze altijd terecht kon, droeg ze in haar hart, zonder veel woorden, maar in moeilijke tijden was zij toch steeds de rots in de branding.

De geboorte van haar metekind was een heropwekking van haar leven, steeds paraat en niets was haar teveel voor Katrien.

Haar ziekte waar ze al jaren tegen vocht droeg ze met heel veel moed en steeds tot de Heer smekende: «Heer, heb medelij met mijn droevig lot», waren haar woorden die we dikwijls te horen kregen.

An schonk haar Janaïka en Milenka, haar twee achterkleinkinderen. Wanneer ze hen zag bloeide ze helemaal open. Het woord «Bonbonneken» gaf haar kracht en glinsteringen van geluk in haar ogen, die we nu en nog heel lang zullen missen.

Je bent nu heengegaan in alle stilte zonder afscheid te nemen, maar je blijft in ons hart. Je plaats in de zetel bij de kinderen zal nu leeg blijven staan.

We hopen je in het hiernamaals terug te zien lieve Maria en moeder, en blijven voor u bidden.