

" Goed nieuws voor deze wereld, troostend licht voor onze ogen tot in eeuwigheid. "



Bid om Vrede

voor mevrouw

Maria - Bertha De Backer

weduwe van de heer
Gratien Pieters

geboren te St.Maria-Lierde de 10 juni 1905
en godvruchtig overleden te Brakel
de 25 december 1971,
gesterkt door de Sakramenten der zieken

De families

De Backer, Pieters,

De Cock, De Lepeleere,

danken u voor uw gebeden
en blijken van deelneming
hun betoond in hun rouw.

Overleden op Kerstmis :

dag van vrede, van vreugde en hoop.

" Komt ons in diepe nacht ter ore
de morgenster is opgegaan
een mensenkind voor ons geboren
God zal ons redden, is zijn Naam.
Opent uw hart, gelooft uw ogen
vertrouwt u toe aan wat gij ziet :
hoe 't woord van God van alzo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt. "

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie, ik moet u zeer eerlijk danken om uw goede zorgen en diepe genegenheid. Uw gebeden zullen mijn troost en uw dankbaarheid bewijzen.

" Wij hoeven niet te treuren
zoals zij die onze hoop niet delen
want wij geloven dat deze mens
die ons zo nabij was
vooraltijd met de Heer zal zijn. "

Drukk. De Vos-François, Koster, Overboelare