

Moeder zijn is alles geven,
Licht en lijden, liefd'en leven,
Moeder zijn is alles derven,
alles ... en tevreden sterven.



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Maria Hortentia De Backer

Weduwe van Wijlen
De heer CAMIEL DE SMET

Geboren te Erembodegem op 18 oktober 1878 en
godvruchtig overleden te Denderleeuw
op 3 januari 1969
gesterkt door de genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk en de apostolische zegen.

Deze moeder was een teken van Gods aanwezigheid. God schiep haar, God riep haar, God gaf haar een nieuw leven in zijn rijk. Vader, Uw rijk kome, Uw wil geschiede, ook in haar kinderen die haar kregen en verliezen. Leer ons naar haar voorbeeld geven : het beste dat we hebben. Om haar offer, Heer, vergeef de schuld.

Almachtige God, ontferm U over uw dienares en laat haar nu voor altijd deel hebben aan de vreugde en het geluk van de engelen en heiligen in de hemel, door Kristus, onze Heer.

Lieve kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen gij weet hoe ik van u heb gehouden. Met vreugde mocht ik uw zorg en liefde voor mij ondervinden. Moge God er u om belonen en moge Hij u steeds in liefde en éénheid onder elkander bewaren.

Moge de almachtige God, uw hulp en troost zijn en ons allen eens weer bijeen brengen in het hemels geluk.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Zij ruste in vrede.

De Families :

DE BACKER,
DE SMET,
EECKHOUT en
CALLEBAUT

DANKEN.

Begraaf. De Poorter Rodenbachstr. Denderleeuw