



Dankbaar aandenken aan

mevrouw

Marie-Jeanne  
De Backer

echtgenote van de heer  
André Van Paemel

geboren te Ophasselt op 2 februari 1937 en  
overleden te Zottegem op 13 augustus 2007

De familie dankt u voor uw medeleven.

Als ik dood ben, huil maar niet  
ik ben niet echt dood moet je weten  
het is de heimwee die ik achterliet,  
dood ben ik pas als jij die bent vergeten.

En als ik dood ben, treur maar niet  
ik ben niet echt dood moet je weten  
het is het verlangen dat ik achterliet  
dood ben ik pas als jij dat bent vergeten.

Als ik dood ben, huil maar niet  
ik ben niet echt dood moet je weten  
het is een lichaam dat ik achterliet  
dood ben ik pas als jij me bent vergeten.



Marie-Jeanne  
De Backer  
*1937 - 2007*