

Goddelijke Voorzienigheid van het Heilig Hart  
van Jezus, voorzie erin.



DANKBARE HERINNERING AAN  
MEVROUW

## Marie-Juliana DE BACKER

weduwe van de Heer  
**Robert VAN DEN BOSSCHE**

geboren te St.-Maria-Lierde op 6 september 1921  
en godvruchtig overleden te St.-Martens-Lierde  
op 10 september 1993,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Ze is thuis gestorven, oog in oog met Marie-Claire die haar dagelijks hielp tot na zonsondergang en dikwijls heeft gebeden: "Moeder, je weet het toch. Ik ben je kind. Ik wil je helpen en beschermen." Marie-Claire dankt wie haar heeft geholpen tussen gisteren en morgen: dokter Ghys, Monique en Martine van familie-zorg, Dirk die begreep, Bart en Jennifer die oma nog het best konden troosten tijdens haar laatste ziekte.

Als Irma is ze zeker gekend in de volksmond, als een moeder die véél heeft meegemaakt: de dood van een kind in 1985, de dood van haar man in 1987. Persoonlijk is zij ook de lange weg gegaan van eigen ziekte en aftakeling. Velen hebben haar voor het laatst gezien rondom haar

huiskapel op Pinksterzondag, tijdens de jaarlijkse meibedeavaart, zacht en weerloos in een rolstoel. Ze paste niet meer in het duidelijk sjabloon, zij droeg andere kleren, was niet meer de vrouw van gisteren, kon niet meer. Ze zweeg en wist hoe alles gaandeweg wegvloeit uit het album van herinneringen naar een proces van verder.

Gisteren en morgen zijn communicerende vaten. Het heden is een brug. De dood is een schakel. Als de dood nadert, ga je de ziekte anders verstaan, beter begrijpen. Irma kon ook mild zijn, zacht, gevoelig, innemend, wenend vol overgave en begrip. Waarom sterf je stijlvol op het middaguur, op het uur waarop je buurmeisje trouwt voor de toekomst, precies op uur en dag dat je man ooit stierf, op de verjaardag van je kind?

Zo is het goed: alles verstilt tot iets. De dood is bijna te begrijpen. De lente is dichtbij. Alleen de verte is verder. Wij die begraven, leven on-eindig laat in de twintigste eeuw.

**De families DE BACKER, VAN DEN BOSSCHE,  
VAN DAMME en VAN DEN BUSSCHE,**

danken U voor de blijken van christelijk  
medeleven en voor uw gelovig gebed.

---

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41  
Begraf. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59