

De zielen van de rechtvaardigen zijn in de hand van God.



Ter vrome nagedachtenis van
Mevrouw Marie Leonie DE BACKER

echtgenote van Heer Edmond Van De Walle
*geboren te St. Maria-Lierde de 26 februari 1898 en
godvruchtig overleden te Geraardsbergen de 4 octo-
ber 1961, gezald met het H. Oliesel en gesterkt door
de Pauselijke Zegen*

Zo plots komt de dood soms een mens neervellen. Ook hier heeft hij zijn werk verricht en deze vrouw onverwacht voor de eeuwigheid geplaatst. Doch zij was een goed christen mens die de spreuk van O. L. Heer indachtig was: "Wees bereid want de dood komt als een dief in de nacht". Zij was bereid.

Moeder is van ons heengegaan; zwaar is ons leed dat wij het niet verbergen kunnen. Maar toch blijft in ons hart de troost en de zekerheid dat zij ten hemel is gegaan als een deugdzaam en vroom mens. Dat geloof heeft haar leven verdienstelijk gemaakt. Zij was een voorbeeld voor haar gezin als de werkende en biddende huismoeder die een zegen is voor man en kinderen.

Daarom bidden wij met vertrouwen tot U o Heer: "Geef aan moeder de eeuwige beloning omdat zij veel verdiensten heeft gehad voor haar medemensen en voor de hemel.

Duurbare echtgenoot, wees de sterke man die uw leed weet te dragen in geloof en betrouwen op God.

Mijn goede kinderen, vaartwel en weest voor vader een steun in liefde en genegenheid. Door het gebed blijven wij verenigd.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn vertrouwen.

O. L. Vrouw van de Oudenberg, wees onze toevlucht in onze nood.

De familiën **DE BACKER,**
VAN DE WALLE,
VAN DE MAELE en
REYGAERT

*danken U oprecht om uw
gebeden en uw deelne-
ming in hun pijnlijké rouw.*

Van de Maele