

God geeft de tijd bij dag en jaar,  
ach, neen, bij kleine tikskens maar,  
en 't laatste tikske komt aleer  
men peinst of weet, eilaas te zeer. G. G.



**TOT VROOM AANDENKEN**

aan Mevrouw

**Marie-Louise DE BACKER**

echtgenote van de Heer

**Gilbert OCKERMAN.**

Zij zag het levenslicht te Nederbrakel op  
4 december 1922 en gaf haar leven aan God  
terug te Everbeek op het Feest van  
Allerheiligen 1972,  
gezalfd met het sakrament van de zieken.

Op een zonnig feest van alle Heiligen, ter-  
wijl de kerkhoven druk bezocht en de graven  
van onze dierbaren met bloemen werden ver-  
sierd, is de Heer in Everbeek gekomen om  
de rij van de heiligen aan te vullen met deze  
goede echtgenote en toegewijde moeder. Haar  
lijdensweg was ten einde. Zij is binnengetre-  
den in de vreugde zonder einde!

Mijn goede echtgenoot, kinderen en familie,  
hebt dank voor uw liefde en zorgen. Mijn  
leven onder U is afgebroken maar niet ver-  
nietigd. Ik blijf U volgen. Bid gij voor mij!

Heer : leer ons aan haar leed te rijpen,  
Gun haar Uw Hemel in te gaan,  
al valt het lastig te begrijpen  
waarom de dood zo wreed moet slaan.  
Bert Peleman.

De families DE BACKER, OCKERMAN,  
HAELTERMAN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. R. Van der Geynst, Everbeek