

"Gij, Heer, zult mij de weg van het Leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij U, bestendig geluk aan uw zijde." (Ps. 16)



Vroom en dankbaar gedenken wij
de heer

Maurice De Backer

echtgenoot van mevrouw
MARTHA HITCHINSON

geboren te Deftinge, op 15 september 1911 en er godvruchtig overleden op 1 april 1975, gesteerd door de HH. Sakramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Oud-Krijgsgevangene 1940 - 1945

Ondervoorzitter afdeling Deftinge N. V. O. K.

Velen zullen bij het vernemen van dit overlijden het hoofd hebben geschud, en zoals de psalmist hebben gedacht : "Mensen, hun dagen zijn als het gras. Zij bloeien als bloemen in het open veld. Dan waait de wind ; en zij zijn verdwenen". (Ps. 103)

Na een werkzaam leven mocht onze dierbare overledene uitzien naar wat welverdiende rust. Hij had een krijgsgevangenschap achter de rug, en een leven van trouwe dienst als postbode. Echte dienst ; want hoevelen heeft hij niet geholpen door kleine boodschappen voor hen te doen, of door hun pensioen bij hen thuis te bezorgen ? Hoevelen heeft hij niet gelukkig gemaakt met een blij bericht ? Of gesteund en bemoedigd, toen hij als vertouwing mocht delen in hun zorgen en tegenslagen ?

Trouw heeft hij zich erdoorheen gezet. En hij hoopte op nog vele jaren van rustig geluk, verder bekommerd om zijn echtgenote en kinderen, van harte meelevend met zijn familie en zijn talloze vrienden. Tot in zijn laatste weken bleef hij zich mee verzetten tegen zijn ziekte en hoopte hij op beterschap. De Heer heeft hem een betere rust bezorgd. Hij mag nu trouwvol Gods welkom tegemoetzien : "Uitstekend, goede en trouwe dienaar,... kom binnen in de vreugde van uw Heer." (Mt. 25,21)

Want ook aan zijn Heer en God was hij heel zijn leven lang trouw gebleven. Op Pasen nog kon hij Hem ontmoeten in een aandachtig meegeleefde Eucharistieviering in de familiekring. Als overtuigd en vroom christen wist hij op Wie hij zijn hoop stelde. Gods wederliefde voor hem zal duren tot in eeuwigheid.

Bemide echtgenote, kinderen en kleinkinderen, al te vroeg verlaat ik u ; ik dank u om al uw zorgen voor mij ; blijft nu bezorgd om elkaar, en blijft met mij verbonden in uw gebed. Beste familieleden en mijn goede vrienden, vaartwel en tot weerziens.

God, wij danken U voor uw liefde die Gij ons in deze goede mens hebt getoond. Leid hem binnen in uw eeuwige rust en liefde. We vragen het U door Jezus Christus, onze verzezen Heer. Amen.

De families DE BACKER, HITCHINSON,
D'HAENENS en VAN KERKHOVE
danken u voor uw gebeden en
blijken van deelneming.

Drukkerij De Vos, kosten, Overboelare