



Wil in uw hart de herinnering bewaren aan

MEVROUW

**Nathalie DE BACKER**

**Weduwe van de Heer Oswald DEPOORTER**

geboren te Brugge op 6 september 1908  
en overleden te Lessines op 15 augustus 1992,  
gedragen door de Gemeenschap der Heiligen  
en gesterkt door de gebeden der H. Kerk.

De families DE BACKER, DEPOORTER,  
GEERAERT en FENAUX,

danken U voor uw gebeden  
en blijken van medeleven.

Wij danken de Almachtige !  
Lang mochten wij onze moeder  
en grootmoeder behouden.

Telkenmale ik beleefde  
Dat hij mijn hand nam  
Ging de rust door mij  
Voelde ik tederheid

Toen hij mij verliet dacht ik  
Ik ben alleen en zo was het goed  
Ik heb alles opgeborg  
Behalve zijn beeld en zijn hand  
Dat kon ik niet

Toen wist ik  
Dat er iets stierf in mij  
Ik werd leeg en moe  
Ik voelde mij veroordeeld  
Tot wachten

Algauw werd ik onrustig en stil  
En was ik wanhopig alleen  
En plots wist ik  
Nu kan ik ook sterven  
Dan ben ik niet langer alleen  
O.-L.-Vrouw hield mij alvast de hand  
Zij zal ervoor zorgen dat  
Hij opnieuw mijn hand zal vasthouden  
En ik zal niet langer meer angstig zijn  
Opnieuw zal ik warmte en tederheid ervaren

Aan mijn kinderen :  
Van elke dag moet ge genieten  
Honderd procent  
En niet zomaar voorbij leven  
Voor mij is nu het leven af  
Nu ben ik niet meer wanhopig alleen  
'T is alsof ik nu een bladzijde omdraai  
Om een nieuw hoofdstuk te beginnen  
Dag lieve kinderen, kleinkinderen,  
Familielieden en vrienden  
Spreken wij af tijdens een  
Volgende bladzijde  
Om een nieuw hoofdstuk te beginnen ?