

De dood der rechtvaardigen is kostbaar in de ogen van God.



BID VOOR DE ZIEL VAN

M I J N H E E R

Oscar DE BACKER

echtgenoot van Mevrouw

DE PRIL GEORGINE

geboren te Ste Maria-Lierde de 25 augustus 1911, en godvruchtig overleden te Gent de 25 juli 1962.

Gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

De man wiens heengaan wij bewenen was een voorbeeldige echtgenoot en vader. Zelfs het zwaarste werk was hem niet te veel om het geluk en de welstand van zijn schoon gezin te verzekeren. Om zijn stiptheid, zijn dienstwilligheid en onvermoeibare werkzaamheid, werd hij door zijn oversten en werkmakers **geprezen**.

Nog in de volle bloei der jaren, werd hij gegrepen door een onverbidelijke kwaal. Hij heeft lang en veel geleden, doch gesterkt door zijn geloof en godsvertrouwen, droeg hij zijn ziekte met stichtende verdueligheid en zonder klagen.

Mijn geliefde echtgenote, te vroeg moest ik van U scheiden. Nog lange jaren had ik met U willen werken en zorgen voor ons gezin. God heeft er anders over beschikt, laten wij ons onderwerpen aan zijn wijze raadsbesluiten. Ik dank U zeer hartelijk om uw goede verzorging en uw diep medevoelen.

Bemide kinderen en kleinkinderen, vertroost U met mij, want ik verlaat een wereld vol ellende voor het Rijk van vrede en eeuwig geluk. Troost en helpt uw moeder en leeft in vrede en eensgezindheid. Blijft mij voortdurend gedenken in uw godvruchtige gebeden.

God zegene en beware U. Tot weerziens in de Hemel.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen in U.
(300 d. afl.)



De familiën DE BACKER, DE PRIL, BOUMON, CASTELEYN,

danken U voor de gebeden en deelneming in hun diepe rouw.

Drukk. « De Beiaard » - Zottegem