



In de hoop op een vreugdevol weerzien  
bij de wederkomst van de Heer  
zijn wij in gebed verenigd  
bij het afscheid van  
DE HEER

## Oscar, Arthur DE BACKER

echtgenoot van Mevrouw  
Irma HAELTERMAN,

geboren te Elst op 26 april 1896 en overleden  
te Brakel-Zegelsem op 5 augustus 1975,  
gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

Vrij plots is onze dierbare overledene van ons heengegaan. Hij die nooit rust kende is nu, bijna onopgemerkt zoals hij geleefd heeft, voorgoed ter ruste gegaan. Plichtbewust heeft hij zich geen ogenblik gespaard en zich met al zijn krachten ingezet voor het welzijn en de vooruitgang van zijn gezin. Daar vond hij zijn geluk, indachtig de spreuk : « Wie thuis het geluk niet vindt, die zal het nergens vinden ». Weerbarstig als de grond die hij bewerkte hield hij vast aan de principes die hij van thuis uit meegekregen had. Rechtschapen en goed van karakter, was hij recht voor de vuist om wat hij voor waar achtte te verdedigen. Koppig heeft hij gepoogd weerstand te bieden aan de kwaal die zijn sterk lichaam ondermijnde. Hij wilde niet ziek zijn. Niet meer dienstbaar kunnen zijn, dat was zijn groot verdriet.

Dierbare echtgenote, samen hebben wij, in goede en kwade dagen, lief en leed gedeeld. Ik dank u voor uw genegenheid en moedig optimisme. Ik blijf één met u, zij het nu op een andere wijze.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, voor u heb ik geleefd. Vergeet nooit wat moeder en ik voor u gedaan hebben. Volgt de weg die ik u ben voorgegaan, dan zult ook gij de dood niet moeten vrezen. Bidt voor mij.

Familieleden en vrienden, hebt dank voor uw genegenheid. Vaart wel en tot weerziens.

De families DE BACKER, HAELTERMAN,  
DE PESSEMIER, COOLENS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel