

Prijzen zal ik de Naam van God met een jubelzang, Hem met een danklied verheerlijken.

(Ps. 68)

†

TOT VROOM AANDENKEN

van de Heer

RAYMOND DE BACKER

echtgenoot van Mevrouw

MARIA, IRMA DE WEDER

geboren te Elst, de 19e februari 1895, en voorbeeldig-christelijk overleden te Zegelsem, de 30e mei 1968, voorbereid en gesterkt door de heilige sacramenten van de zieken en de stervenden en voorzien van de Pauselijke Zegen « in het stervensuur ».

Erelid van de Mannenbond van het H. Hart.

Over het leven en de dood van deze geliefde man herhalen wij als een getuigenis de evangelische woorden: « zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen worden verzadigd ».

Hij was een diep-vroom christen, voorbeeldig trouw, zoals voor de maandelijkse bondsmis van het H. Hart, doch zonder het minste uiterlijk vertoon. Hij was een liefhebbende vader en echtgenoot die begreep en beleefde waarom de mens hier op aarde verblijft: aldus belichaamde hij de onwankelbare en veilige principen van het oudvaderlijk geloof. Deze beginselen kristalliseerden zich in enkele ordewoorden: arbeidszaamheid, godsdienstzin en plichtsbetrachting. Gans zijn leven werd hierdoor beheerst. Hij was een voorbeeldig man, gericht en wijzend naar de hemel als een kaarsrechte populier.

Hij was een gelukkig man. Samen met zijn trouwe echtgenote genoot hij de vreugde van een

schoon en gelukkig gezin. Zijn kinderen zag hij met grote voldoening de goede richting uitgaan en een nieuw gezin stichten. Dat was zijn hoogste vreugde. Maar dan begon ook de beproeving en de loutering onder velerlei vormen, tot de ongeneeslijke ziekte kwam die hem in korte tijd neervelde zoals men tegenwoordig de sterkste bomen ziet neervallen nadat men gedurende enkele ogenblikken geduldig heeft toegezien.

Sereen en rustig is hij de dood ingegaan, na zijn voorbeeldig en verdienstelijk leven.

Geliefde echtgenote, kinderen en kleinkinderen, hebt allen dank om uw liefde en uw goede zorgen. Beminde familieleden, vergeet mij niet in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, in u stel ik al mijn betrouwen.

Mevrouw Raymond DE BACKER-DE WEDER,
zijn echtgenote;

De Heer en Mevrouw Albert DE SMET-
DE BACKER,

De Heer en Mevrouw Jules BILLEAU-
DE BACKER,

De Heer Marc LEROY-DE BACKER (†),
zijn kinderen;

Mejuffer Kathleen DE SMET,
Jongheeren Geert en Christian BILLEAU,
Mejuffer Agnes BILLEAU,
Mejuffer Mia LEROY, zijn kleinkinderen;

De families DE BACKER, DE WEDER,
DE PESSEMIER en DE SPIRIET.

DANKEN U oprecht voor de blijken
van kristelijke deelneming in hun rouw.