

De dood is een verlossing van vele kwellingen
ja zelfs een schat voor deze die wel geleefd hebben
(H.-Tbom.)



BID VOOR DE ZIEL VAN

de Heer

Remi De Backer

Echtgenoot van Mevrouw

VICTORINE BAEYENS

geboren te Erembodegem op 21 juli 1888 en god-
vruchtig overleden te Denderleeuw op 20 oktober 1959,
gesterkt door de Genademiddelen der H.-Kerk en de
pauselijke zegen.

**Gepensioneerde der N.M.B.S.
Oudstrijder 1914-18, vereerd met ver-
scheidene militaire eretekens.**

Gelukkig diegene die zich niet stoort aan het
oordeel van de mensen, maar steeds voor God en
zijn geweten kan getuigen: „Ik heb mijn plicht
gedaan „.

De grootste troost voor de naastbestaanden
blijft het beleven van de gedachte dat al wie leeft
en in God gelooft niet zal sterven in eeuwigheid.

Gedenk, ik bid U, o Heer, dat ik in uw tegen-
woordigheid gewandeld heb, in de waarheid en met
een gelovig hart, en dat ik volbracht heb wat U
aangenaam was. (11 Kon. 20, 3)

Mijn lieve echtgenote en al mijn familieleden,
wij onderwerpen ons aan de Wil van God. Bidt allen
voor mij, weldra zien we elkaar weer in de hemel.

De familiën :

DE BACKER,

BAEYENS,

EECKHAUT en

VAN DER BORGHT.

danken voor Uw gebeden
en deelneming in hun rouw.

Begravenisonderneming : De Poorter

Rodenbachstraat, Denderleeuw
Drukkerij Rigo, Denderleeuw.