

*Morgen zal de zomer komen
maar niet voor mij
al waren rijpe velden
mij oneindig lief ...*

†

Dankbaar aandenken aan
de heer

René DE BACKER

Geboren te Nederbrakel op 6 april 1935
en overleden in het A. Z. Sint-Elisabeth
te Zottegem op 15 mei 2002.

De families DE BACKER - HAELTERMAN
danken u om uw bliken van medeleven

De namis wordt opgedragen in de parochiekerk
Sint-Ursmarus te Zegelsem - Brakel op
zaterdag 15 juni 2002 om 19 uur.

Het geeft ons een apart gevoel nu het zo stil
geworden is op de boerderij in de Donkweg.

De dood kwam niet echt als een dief in de nacht
maar toch René heeft niet gedacht dat hij zo vlug
zijn weefstukje aan God zou moeten afgeven.

De dood was voor hem nog taboe.

René groeide op in een gezin met 5 kinderen. Als
jongste bleef hij altijd de aandacht opeisen van zijn
ouders, broer en zussen. Af en toe was hij zelfs de
rebel van de familie. Regelmatig genieten van het
leven gecombineerd met hard werken op zijn
boerderij was zijn ideaal. Toen zijn wilde haren
verdwenen zocht hij de geborgenheid van een warm
nest maar dat vond hij heel moeizaam.

Het voorbije jaar begon zijn gezondheid hem
parten te spelen. Zijn land en zijn dieren uit
handen geven kostte hem veel moeite. Regelmatig
ging hij op stap om te winkelen en om zijn pintje te
pakken samen met Rosa. Maar de dingen die hij
bleef zoeken waren er eigenlijk niet te koop. Met veel
lawaai gaf hij graag zijn mening over alledaagse
problemen. Maar met zijn eigen zorgen en
levensvragen zat hij dikwijls in de knoop. Hij was een
ruwe bolster maar binnenin zat een klein hartje.
Weinigen liet hij toe om in dat hart te kijken.

Het idee dat hij definitief de poort achter zich zou
moeten sluiten in de Donkweg en daardoor zijn
laatste band met zijn niet onbewogen leven zou
doorknippen werd hem waarschijnlijk fataal.